

beertje BamBam

Het vriendje
van alle kinderen!



Daar heb je beertje Bambam...



Weten jullie wie Bambam is? Bambam is een klein lief beertje. Hij woont in het "Grote Bos" in een grot, want berep wonen nu eenmaal altijd in een grot. Die grot heet dan ook de "Beregrot".

Maar het is binnen erg gezellig, hoor! Bambam woont daar niet alleen,

maar samen met Klaartje.

Klaartje, de pop, is het vriendinnetje van Bambam en ze woont al heel lang samen met Bambam in de Beregrot. Bambam heeft haar gevonden toen hij op een grote afvalhoop een schommelstoel ging zoeken. Ineens hoorde hij iemand huilen en dat was Klaartje! Ze was weggegooid door het meisje van wie ze was en ze was helemaal vies en kapot. Bambam heeft haar meegenomen en Klaartje gerepareerd, zodat ze weer helemaal als nieuw was. Nu kooft Klaartje de dievelingsgerechten van Bambam voor hem!

Piefpief woont óók bij Bambam en Klaartje. Piefpief is een hele knappe raaf, die dan ook een bril op heeft. Hij is zó knap, dat hij bijna altijd nadenkt, over alles! Op een keer vloog hij door de



lucht en toen dacht hij erover na hoe hij eigenlijk vliegen moest. Dat gaat natuurlijk vanzelf, net als ademen, maar Piefpief dacht erover na...

Hij dacht zo hard na, dat hij helemaal vergat te vliegen! Toen viel hij naar beneden, recht voor de voeten van Bambam! Hij vond Bambam zó aardig dat hij maar bij hem geble-

ven is. Maar hij denkt nog steeds overal over na...

Oh, ja... weet je wie ook nog in de Beregrot woont? Knurfje!

Op een dag waren Bambam, Piefpief en Klaartje namelijk paddestoelen aan het zoeken, omdat ze

allemaal op waren.

Toen zag Bambam plotseling een hele mooie grote witte paddestoel. Hij pakte hem op... Maar het was helemaal geen paddestoel! Het was Knurfje! Knurfje vertelde Bambam dat hij in een Trollemdorp woonde, samen met een heleboel andere Knurfen.

De Knurfen waren echter helemaal niet gelukkig en vrolijk zoals dat hoort bij Knurfen, want ze waren bang voor "Bonkie"! Bonkie zat namelijk altijd achter de Knurfen aan om ze te vangen en de Knurfen dachten dat hij dat deed omdat hij hen op wilde eten...

Natuurlijk gaat Bambam erop af en hij ontdekt dat Bonkie de Knurfen niet vangt omdat hij ze óp wil eten, maar omdat hij zo alleen is en niemand heeft om mee te spelen! Als de Knurfen dat eenmaal weten zijn ze natuurlijk helemaal niet meer bang voor Bonkie en maken ze samen een heleboel plezier.

Behalve Knurfje zelf, want die is inmiddels zulke goede vriendjes met Bambam geworden, dat hij ook maar in de Beregrot gaat wonen!

Beertje Globetrotter, is een beertje dat altijd verre reizen maakt.

Hij is al bijna overal geweest, in hele koude landen en in hele warme landen en daar kan hij natuurlijk veel over vertellen.

Bambam is een keertje tegen hem aangeboden toen hij aan het skiën was, en ze vonden elkaar meteen zó aardig, dat beertje Globetrotter altijd als hij in de buurt is, bij Bambam komt logeren!

Dan eten ze samen van de komkommers die Bambam in het tuintje voor de Beregrot verbouwt.

Bambam is dol op komkommers, vooral met kaas, en hoe meer komkommers Bambam eet, des te beter hij kan denken, zegt hij zelf altijd.



Weet je trouwens wat heel bijzonder is aan Bambam? Hij heeft een toverkijker! Een echte toverkijker! Die kijker heet "Flax!" en als Bambam er doorheen tuurt en de kijker goed instelt, komt hij zomaar pardoes op de plek terecht waar hij heen wil! Dat is reuze makkelijk voor Bambam, want zo kan hij overal vlug zijn. Dat is ook nodig, want als iemand hulp nodig heeft, is het Bambam die altijd de helpende hand biedt.

En dankzij de Flaxkijker, komt Bambam nooit ergens te laat! Natuurlijk helpen zijn vriendjes hem ook, zoals bijvoorbeeld Smikkel de Vos, Simon de Zalm en alle andere dieren in het Grote Bos.

Je zult ze allemaal wel gauw leren kennen als je de avonturen van Bambam leest... En weet je wat wij denken? Dat jij daar ook bij hoort, want Bambam is niet voor niets:

HET VRIENDJE VAN ALLE KINDEREN!



beertje Bambam

ontmoet Boze Bruldog

EEN CLASSIEKE LEKTUUR UITGAVE

IK BEN OP WEG NAAR MIJN
VRIENDJE BAMBAM, DIE HEB IK
IN ZO'N TIJD NIET GEZIEEN



HE KUK DAAR
EENS... ALLEMAAL
HUISJES!









DE WAAKHONDEN NEMEN BEERTJE GLOBE-TROTTER MEE NAAR DE BURCHT...



NAAR BOZE BRULDOG...

WEER EEN GEVANGENE, MEESTER!



MOOI ZO! ER MOET HARD GEWERKT WORDEN! WIE BEN JIJ WEL?!

IK BEN BEERTJE GLOBE-TROTTER EN IK DENK ER NIET AAN VOOR U TE WERKEN!













NA EEN HELE DAG VLIËSEN...

DAAR IS DE
BEREGROT!



JA! ECHT ZIELIG, HOOR...
HIJ IS GEVANGEN GEND-
MEN DOOR ROZE BRULDOS
MET NOG EEN HELE-
BOEL ANDERE HONDEN!
LEES MAAR... HET
STAAT ALLEMAAL IN DIE
BRIEF!

GE-
VANGEN?



WAT?!? OH... WAT ERG!!



DIE GEMENE HOND LAAT ZE VOOR
HEM WERKEN EN HÔE! ZE
KRUGEN NIET EEN GENDOS TE
ETEN. MAAR DAT GAAT ZO
MAAR NIET... IS-IE
NOU HELEMAAL!!



PAS MAAR
OP DAT HIJ
JOU OOK NIET
VANGT!



IK ZAL HEEL ERG VOORZICHTIG
ZIJN, KLAARTJE, DAT BELOOF
IK JE, EVEN MÛN TOVERIKUKER
OPSCHERF STELLEN!
EN DAN...



EN BAMBAM IS VERDWENEN..



DOOR DE NACHT...



BAMBAM!! WAT FIJN DAT JE GEKOMEN BENT!



DAT IS BAMBAM! HI KOMT ONG HELPEN!











Puzzelen met Bambam

WIL JIJ BAMBAM HELPEN OP
ZIJN BOOMSTAMMETJE TUSSEN
ALLE ANDERE STAMMEN DOOR
DE KORTSTE WEG NAAR
"LAND" TE VINDEN? !?





Met beertje Globetrotter de aarde rond:



IN HET NOORD-WESTEN VAN ARIZONA (VER. STATEN) BEVINDT ZICH DE GRAND CANYON. HET KLOOFDAL VAN DE COLORADO. IN DIE ZELFDE STAAT BEVINDT ZICH OOK DE ARIZONA KRATER, EEN VAN DE BEKENDSTE METEORIETKRATERS OPAARDE

METEORIETEN ZIJN LICHAMEN, DIE VANUIT DE RUIMTE RONDOM DE AARDE DAAROP NEERVALLEN. HELE GROTE METEORIETEN KUNNEN DOOR HUN ONTZAAGLIJKE SNELHEID BUNA ONGEHINDERD DOOR DE ATMOSFEER HEENDRINGEN...

...EN KOMEN DAN MET GROTE KRACHT OP HET AARDOPPERVLAK NEER. DE ARIZONA KRATER MOET ZIJN GEVORMD IN DE PREHISTORISCHE TIJD...

...TOEN EEN GROTE IJZERMETEORIET INSLOEG IN DE AARDE. BIJ HET INSLAAN VAN ZO'N METEORIET TREEDT ER EEN ENORME EXPLOSIE OP DIE SCHOKGOLVEN VERORZAAKT...

...WAARDOOR HET OMLIGGENDE GESTEENTE WEGGESLINGERD WORDT EN OP GROTE AFSTAND VERBROKKELT. DE METEORIET DIE IN ARIZONA INSLOEG...

...MOET MEER DAN EEN MILJOEN TON GEWOGEN HEBBEN. DE KRATER HEEFT EEN MIDDELLIJN VAN 1200 METER EN IS 174 METER DIEP!

beertje Bambam

Lekker smullen!

NA HET AVONTUUR IN HET HONDEDOORP TREKKEN BAMBAM EN
GLOBETROTTER SAMEN VERDER...



WAT EEN NAAR AVONTUUR WAS DAT
HE? IK BEN BLIJ DAT IK WEER VRIJ BEN!

DAT GELOOF IK! WE
GAAN GAUW TERUG NAAR
DE BEREGROT

B4

MIJN MAAG KNORT VAN DE
HONGER. ZIT ER NIKS LEKKERS
IN JE RUGZAK?



NEE! ER ZIT NIKS MEER
IN. ALLES IS OP!

WAT JAMMER NOU!







AH! GASTEN! WELKOM IN
HERBERG "DE HOLLE
BOOM"!

WE HEBBEN ERGE HONGER

WAT HEBT U
ALLEMAAL TE
ETEN?



KOM MAAR KUKEN... BINNEN
LIGGEN DE MENUKAARTEN!



HIER... DE MENU KAART MET
ALLEMAAL SPECIALITEITEN
VAN HET HUIS EROP!



GOEIE HELP! MOET JE KUKEN WATER
ALLEMAAL OP
STAAT!

















Einde



Bambams Vrienden Hoekje

Hallo, allemaal!

Zo, hier is BAMBAMS VRIENDEN HOEKJE weer. Maar deze keer hangen niet alleen schilderijtjes van mijn VRIENDJES aan de wand... Kijk maar goed, herken je ze allemaal? Ik heb een paar lettertjes van hun naam eronder gezet, de rest moet jij doen! En in het laatste schilderijtje, dat nu nog helemaal leeg is, mag je MIJ proberen te tekenen.

Je weet het, hè, als jij ook graag in BAMBAMS VRIENDEN HOEKJE wilt hangen, moet je een pasfotootje van jezelf opsturen. Mijn adres staat hiernaast. Dááág!!

BAMBAM IN DE BEREGROT
p/a CLASSICS LEKTUUR
Postbus 266
1270 AG HUIZEN



Knurfje laat zich niet op zijn kop zitten!

05







IN HET VOLGENDE NUMMER VAN **BAMBAM:**



HET IS ZOMER IN HET GROTE BOS... HET ZONNETJE SCHIJNT, DE BLOEMETJES BLOEIEN EN DE BUTJES ZOEMEN... EN ALLE BEWONERTJES ZIJN UITGELATEN VAN VREUGDE! MAAR... **WATEEN SCHRIK**... ALS ZE OP EENS ONTDEKKEN DAT KNURFJE VERDWENEN IS. ZOEKEN, ZOEKEN, ZOEKEN... HOE DIT SPANNENDE AVONTUUR AFLOOPT LEES JE PAS DE VOLGENDE KEER!

ALS KLAARTJE OP EENAVOND DOOR HET GROTE BOS LDOPT, KOMEN ER VANACHTER DE BOMEN OPEENS ALLEMAAL GRAPPIGE TROLLENTE VOOR- SCHIJN. EN WEET JE WAAR DIE JALOERS OP ZIJN? JE RAADT HET NOOIT! OP KLAARTJES MOOIE ROPE HAAR! LEUK, HE? WIL JE ER MEER OVER LEZEN, VRAAG DAN AAN JE MOEDER OF ZE OOK HET VOLGENDE NUMMER VAN BAMBAM VOOR JE KOOPT!

DAG, TOT ZIENS!



beertje
BamBam

BAMBAM CLASSICS verschijnen eenmaal per maand. Copyright (c) 1979 SEMIC. Een uitgave van CLASSICS LEKTUUR, Postbus 266, 1270 AG Huizen. Distributie in Nederland: BETAPRESS B.V. te Tilburg; voor België: N.V. WILLIAMS LEKTUUR, Postbus 5, Turnhout. Printed in Finland - 1979.

SMIKKEL



L.M.